



Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος με τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ.κ. Μακάριο, ο οποίος επισκέφτηκε τη Θεσσαλία με αφορμή την ανακήρυξή του σε Επίτιμο Δημότη του Δήμου Λαρισαίων.

με τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό. Για να υπάρξει σαφής πρόδοσης στις ευρωτουρκικές σχέσεις, οφείλει η Τουρκία να επιδείξει στην πράξη τον σεβασμό της προς τις αρχές και τις αξίες που πρεσβεύει η Ευρώπη. Πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά της από την κατεχόμενη επί 50 χρόνια Κύπρο και να απαλείψει τις απειλές από την εξωτερική της πολιτική, όπως κάνει με την Ελλάδα και το casus

belli, που ακόμη είναι εν ισχύ. Για την ώρα, ο Ερντογάν δεν δείχνει να επιθυμεί να βάλει νερό στο κρασί του. Αντιθέτως, προτιμά να παίζει σε πολλά ταμπλό, όπως το ευρασιατικό ή το παντούρκικό. Ισως κάποια στιγμή να συμβεί μια ειλικρινής φιλοευρωπαϊκή στροφή, που θα είναι προς όφελος, όχι μόνον των κατοίκων της Ιμβρου και της Τενέδου, αλλά και ολόκληρου του τουρκικού λαού. Αυτή, όμως, η ημέρα νομίζω αργεί ακόμη.



Για εμμονική ταύτιση της τούρκικης ηγεσίας με νεο-οθωμανικές ιδεοληψίες και βέβηλη συμπεριφορά, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, μέλος της Βουλής των Ελλήνων, Δρ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, με αφορμή την εκ νέου λειτουργία του βυζαντινού ναού της Μονής της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη ως τζαμί.

Το κίνημα του woke απειλεί τις χριστιανικές αξίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι και η λοιδορία του Μυστικού Δείπνου. Πού οφείλεται η ανάδειξη του κινήματος δικαιωματισμού; Πώς μπορεί ο Ορθόδοξος κόσμος να προστατευτεί από αξίες που είναι ξένες στη χριστιανική παράδοση;

Το τελευταίο διάστημα, όντως, είδαμε μια όξυνση αυτών των ακραίων ιδεολογημάτων της woke κουλτούρας και της κουλτούρας της ακύρωσης. Πρόκειται για την κορύφωση ρευμάτων που επικράτησαν στη Δύση και ήθελαν, στο όνομα μιας ψευδεπίγραφης προόδου, να διαγράψουν τις αξίες και παραδόσεις του Δυτικού πολιτισμού. Όχι μόνον τον χριστιανισμό, αλλά ακόμη και την ελλη-

νορωμαϊκή παράδοση. Στοχοποιήθηκαν όλα τα μεγάλα πνεύματα του Ευρωπαϊκού πολιτισμού, όπως ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, ο Σαΐζης, ο Καθώς κατηγορήθηκαν ότι ήταν λευκοί, άνδρες και πατριαρχικοί.

Ταυτόχρονα, έγινε επίθεση κατά βασικών πυλώνων της ίδιας της κοινωνικής συγκρότησης και της ανθρώπινης ζωής εν γένει, όπως είναι η οικογένεια. Όλη αυτή η ρητορεία για την επιλογή φύλου εντασσόταν σε αυτήν την έξαρση. Έγινε προσπάθεια να καταργηθεί η ουσία των χριστιανικών εορτών. Είναι γνωστή η απόπειρα μετατροπής της ευχής «Καλά Χριστούγεννα» σε «Καλές εορτές». Είδαμε και το απογοητευτικό θέμα στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Όλο αυτό το κίνημα έχει αναμφίβολα στοιχεία ολοκληρωτισμού και είναι επικίνδυνο. Δυστυχώς, φαίνεται ότι σε κάποιους κύκλους αυτές οι ιδέες έχουν απήχηση. Κι αυτό θέλει προσοχή. Πάντως, φαίνεται

“
Na βάλουμε
πάλι τις χριστιανικές
αξίες στο κεντρικό
«κάδρο»
”

πως αναπτύσσονται αντιστάσεις παγκοσμίως, όπως φάνηκε και στις εκλογές των ΗΠΑ, όπου η ήττα των Δημοκρατικών αποδόθηκε και στην ανοιχτή στήριξη της woke απέντας.

Χρέος της Ορθοδοξίας είναι να αντιδράσει απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα και το έχει κάνει νομίζω σε μεγάλο βαθμό. Εμείς, ως Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, διαπιστώσαμε αμέσως ότι αυτή η λογική πήγε να εμφιλοχωρήσει και στα επίσημα ευρωπαϊκά κείμενα, όπως είναι ο Διάλογος για το Μέλλον της Ευρώπης. Εκεί δεν υπάρχει καν η λέξη χριστιανισμός. Αυτήν την παράλειψη την καταγγείλαμε και με πρωτοβουλία μας έχει ξεκινήσει ένας συντονισμός με οργανώσεις καθολικών και άλλων Χριστιανών στην Ευρώπη για να βάλουμε πάλι τις χριστιανικές αξίες στο κεντρικό «κάδρο». Μάλιστα, στη Θεσσαλονίκη