

διεθνούς κοινής γνώμης, διότι πιστεύουμε ότι το άδικο και το ψευδές δεν πρέπει να επιβληθούν στο αληθές και το δίκαιο.

Σε τι επίπεδο βρίσκεται η εκστρατεία για την αφύπνιση της διεθνούς κοινής γνώμης σχετικά με την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί; Τι άλλο μπορεί να γίνει;

Ως ΔΣΟ εκδώσαμε έναν περικαλλή Τόμο, σε συνεργασία με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, με τίτλο «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: Οι ναοί της του Θεού Σοφίας ανά τον κόσμο». Για τη δημιουργία του εργάστηκαν πολλοί επιστήμονες από διάφορες χώρες. Στις σελίδες του βιβλίου, που έχει βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών, παρουσιάζονται 37 Ναοί που είναι αφιερωμένοι στην Αγία Σοφία και είναι κτισμένοι από τη Σκωτία μέχρι την Κίνα. Μέχρι σήμερα ο Τόμος έχει μεταφραστεί σε 15 γλώσσες και έχουμε κάνει παρουσιάσεις σε δεκάδες πρωτεύουσες και μεγάλες πόλεις στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, με μεγάλη επιτυχία. Επιπρόσθετα, τον έχουμε επιδώσει σε πολλούς πολιτικούς και εκκλησιαστικούς παράγοντες. Μπορώ να πω ότι είμαστε οι μόνοι που συνεχίζουν να κάνουν «θόρυβο» για το ζήτημα. Είναι βέβαιο ότι



Ο Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, μέλος της Βουλής των Ελλήνων, Δρ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, κατά τη συνάντηση που είχε με τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, τον Πάπα Φραγκίσκο, στην Αγία Έδρα, στο Βατικανό.



Ο Γενικός Γραμματέας της ΔΣΟ, Μάξιμος Χαρακόπουλος, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχαν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος με τον Γενικό Γραμματέα της Παγκόσμιας Μουσουλμανικής Λίγκας Δρ. Μοχάμεντ Αλ-Ισά.

δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε την προσπάθειά μας, ελπίζοντας ότι σε αυτή τη διαδικασία θα αυξάνονται και οι συναντιλήπτορες.

Όταν η παραδοσιακή διπλωματία αποτυγχάνει στο να επικρατήσει η ειρήνη, μπορεί η θρησκευτική διπλωματία να οδηγήσει στην καταλλαγή και στην ειρήνη;

Θεωρώ ότι η λεγόμενη θρησκευτική διπλωματία μπορεί να ενισχύσει και να συμπληρώσει την κρατική διπλωματία. Διότι, εκτός από τα συμφέροντα, στρα-

“ Η θρησκευτική διπλωματία μπορεί να ενισχύσει την κρατική διπλωματία ”

τιωτικά ή οικονομικά, υπάρχουν και οι πνευματικοί δεσμοί, που έχουν διάρκεια πολύ μεγαλύτερη από τις κρατικές διπλωματικές σχέσεις. Και αυτό το πεδίο οφείλει κάποιος να το αξιοποιήσει για να ενισχύσει τη συνεργασία και την αλληλοκατανόηση, αλλά και να απομειώσει τις εντάσεις και τις συγκρούσεις όπου συμβαίνουν. Αυτό το γνωρίζουμε και το εφαρμόζουμε στη ΔΣΟ, με ιστορία 31 ετών, που περιλαμβάνει στους κόλπους

της κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους από 25 κράτη και 3 ηπείρους. Με διαρκείς κοινές δράσεις προωθούμε τις χριστιανικές αρχές της καταλλαγής και της ειρήνης, σε χώρους με βαρύ παρελθόν και δύσκολο παρόν, όπως είναι τα Βαλκάνια, η Μέση Ανατολή, η Υπερκαυκάσια. Ασφαλώς, οι περισσότερες δράσεις αφορούν στους Ορθοδόξους και προχαλκηδόνιους, που θεωρούν άλλωστε τους εαυτούς τους απογόνους του Βυζαντίου. Αλλά στενές σχέσεις έχουμε και με τον καθολικό κόσμο, όπως και με άλλες χριστιανικές ομολογίες, όπου από κοινού αναδεικνύουμε τις κοινές μας χριστιανικές αξίες και αρχές. Προγραμματίζουμε, μάλιστα, για την άνοιξη του επόμενου έτους σειρά εκδηλώσεων με αφορμή τα 1.700 χρόνια από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας, και ήδη έχουμε συναντήσει για τον λόγο αυτόν τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον πάπα Φραγκίσκο. Από τις επαφές μας, όμως, δεν λείπει και ο ισλαμικός κόσμος, καθώς πρόσφατα υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας με την Παγκόσμια Μουσουλμανική Λίγκα. Ασφαλώς, η συγκυρία είναι δύσκολη, με δύο πολέμους στην ευρύτερη γειτονιά μας, και τους αναθεωρητισμούς που αναδύονται απειλητικοί. Ως εκ τούτου, οι προκλήσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες, αλλά με επιμονή και υπομονή ευελπιστούμε ότι θα ανταποκριθούμε σε αυτές. ■